

## Bulgarien september 2011

I strålande högsommarvärme landade vi på Sofias flygplats fredagen den 9 september. Vi möttes av Georgi med hustru Kerstin. Efter att vi fått ut bagaget lastade vi in oss med tillhörigheter i den buss som skulle ta oss runt under nio dagar.

Vi åkte en dryg timme sydöst ut förbi den lilla staden Dupnitsa till hotellet som vi skulle tillbringa natt ett på. Efter att rummen tagits i besittning åt vi en gemensam middag.

Nästa dag begav vi oss vidare i samma riktning till Rila kloster. Här hade vi en guidad visning av alla fresker och ikoner. Ett besök i den rikt utsmyckade kyrkan är ett måste när man är där.



Rila kloster

Vidare fär till staden Plovdiv där nästa natt och dag skulle tillbringas. Plovdiv är landets andra stad med universitet och internationell mässas.

Vi intog vår middag på en liten lokal, azerbadjansk restaurang. Mycket trevligt och gott !

Nästa dag besökte vi den gamla delen av staden med dess kullerstengator. Den romerska teater fick ett besök. Så var det en guidad visning av Balabanovska huset. Det är en byggnad som visar hur köpmännen bodde och hur de tillbringade sin tid med fester och musiksalonger.





Färden går vidare nu upp genom Rosendalen, där man fortfarande odlar rosor för att utvinna den berömda bulgariska rosenoljan. Nästa anhalt är Ryska kyrkan i Shipka. Kyrkan byggdes som tack till ryssarna efter befrielsen från turkarna 1877-78.



Här intog vi vårt medhavda lunchpaket innan vi fortsatte över Gamla bergen, där högsta punkten i passet ligger på drygt 1600 meter, ner till den lilla byn Cheflika. Här får vi stanna i fem nätter.



Högsta punkten 1600 m i passet vi passerade

Här njuter vi av härlig bergsluft (700 m ö h ) Tiden tillbringar man efter eget önskemål. Många beställde massage, deltog i vattengymnastik och härliga promenader i nationalparken.



Flitiga vandrare i Nationalparken

En gemensam utflykt till staden Pleven gjorde vi för att besöka det berömda Panoramamuséet som åskådliggör befrielsekriget 1877-78. Så ett besök i stadens centrum med fin vattenkonst.



Vi var också på besök i Trojan klostret och ett biologiskt museum, uppbyggt av en eldsjäl som varit biologilärare. Det var årets första skoldag så fick möjlighet att besöka den intilliggande skolan åk 1-9. Vi togs emot av en mycket vänlig rektor som var elev i skolan då den öppnades 1957. Han var mycket stolt över att man har Bulgariens enda skola som utbildar bergsguider.- hem till middagen och packning.

Nu var det dags att styra kosan mot Sofia. Här väntade en överraskning. En av Georgis vänner med hustru välkomnade oss i sitt sommarhem, Vi fick gå runt i trädgården och plocka frukt och grönsaker. Så serverades en 5-rätters middag i trädgården med allt "hemodlat". I en paus mellan rätterna fick vi se på de strutsar som vännen och hans syster har. Proppmätta åkte vi till hotellet.





Alexander Nevskij katedralen i Sofia

Då klockan inte var allt för mycket var vi några som tog en promenad i parken runt Kulturhuset. Här var musik i varje hörn. Det var en internationell musikhelg. Nästa förmiddag gjorde vi en promenad genom de centrala delarna och besökte bl.a Alexander Nevskij katedralen, Ryska kyrkan, utgrävningarna från tiden före Kristus med S:t Georges kyrkan som är Sofias äldsta byggnad. Vidare såg vi parlamentet och Nationalteatern alla utsmyckade byggnader.



Nationalteatern

Så lider det mot slutet av vår resa. Färd till flygplatsen och hem till Stockholm-Arlanda.  
*Kerstin Törnvall*