

Bulgarien Runt 2012

Ännu en resa genom Bulgarien är genomförd. I år var vi totalt 23 deltagare. Efter flyg till Sofia väntade bussen som skulle ta oss runt landet under 10 dagar. Vi hade lite otur då vårt bagage kom på villovägar och hamnade i München i stället för i Sofia. Det kom till oss på tredje dagen.



Romerska teatern i Plovdiv

Den första anhalten var Bulgariens näst största stad, Plovdiv, med anor från 4000 år f Kr. Den är en av Europas längst bebodda städer. Här besökte vi bl a den romerska teatern som byggdes åren 114-117 e Kr, ett gammalt köpmanshus, Balabanovs Hus från 1800-talet. Vi avslutade vandringen i gamla staden för att som kontrast gå genom den nya delen.



Köpmanhus i Plovdiv

Nya Plovdiv

Nu åkte vi rakt österut mot Svarta Havet med staden Nessebar. Denna stad var från början en fiskeby på en ö knappt 1 kvadratkilometer stor. Den är också 6000 år gammal. Guiden berättade om dess historia från försvarsmuren till alla de 40 kyrkor som funnits på ön. I dag är det endast en som används för sitt ursprungliga ändamål. De övriga är gallerier, museer eller ruiner som minner om historien.



Försvarsmuren i Nessebar



Den fd största kyrkan i Nessebar



Romerskt bad i Nessebar



Bad i Svarta Havet

På eftermiddagen var det dags att pröva ett dopp i havet.

Nästa dag ägnade vi åt vila, bad och sol för att på kvällen åka rakt ut i skogen för middag med underhållning. Där var bl a dans på glödande kol.

Dag 5 startade vi mot nordväst för att åka genom Rosornas dal till byn Shipka där det finns en med guld utsmyckad rysk kyrka, byggd i början av 1900-talet. Färden gick sedan vidare upp genom ett pass i Gamla Bergen som är sista utlöparen av Kapaterna. Som högst nådde vi dryga 1600 meter.



Ryska kyrkan i Shipka



Vattengympa



Panoramamuseum i Pleven

Dagens mål var den lilla bergsbyn Cheflika med sin mineralvattenkälla. Denna källa förser byn med varmvatten även den bassäng som tillhör det hotell vi bor på.

Här fördrev vi tiden med vila och avkoppling omväxlande med promenader, vattengymnastik och massage. Vi gjorde även utflykter till Pleven med sitt Panoramamuséum, ett gammalt kloster i staden Troyan och ett skolbesök hann vi också med..



Klostret i Troyan



Alexande Nevskij katedralen Sofia



Nationalteatern



Det nya centrala Sofia

Efter dessa avkopplande dagar åkte vi till Sofia. Där besökte vi de främsta sevärdheterna som Alexander Nevskij katedralen, Nationalteatern, S:t George kyrka som tros vara den äldsta byggnaden i staden. Sista dagen var vi vid Presidentpalatset och i Saluhallen.

Dags för hemfärd efter 10 innehållsrika dagar.

Stort tack till alla som var med

Kerstin T Georgi I