

Vandring den 27 mars 2012

I år var vädret på vår sida. Is och snö var borta på stigen utefter Mälaren. Vid två tidigare tillfällen har det varit helt omöjligt att nå strandstigen med benen i behåll.

Vi var 22 förväntansfulla vandrare som träffades vid T-banestationen i Bredäng för att via Jakobsbergs gård gå ner till vattenbrynet.



Klara för start

Jakobsbergs gård var under 1700-talet sommarviste för förmögna borgare i Stockholm. I slutet av 1800-talet testamenterades gården till tre stiftelser. 1961 övertog Stockholms stad gården.

Väl nere vid Mälaren såg vi den för flera av oss bekanta Lyran. Den uppfördes i snickarglädjens tid år 1867 som sommarnöje. Nu är Lyran konditori.

Efter några hundra meter kom vi till Bellmans stenar eller grotta. Det är stora klippblock som inlandsisen fraktat dit.





Bellmans stenar

Nästa riktmärke var Mälärhöjdsbadet som i snålblåsten ej inbjöd till bad. Här finns nu ett "utegym" som provades av några av deltagarna. Vi fortsatte västerut och kom till Sättra varv med arbetarbostäder från 1880-talet. Tvärs över vattnet siktade vi Hatten på Kungshatt som under vikingatiden ingick i en bevakningskedja med vårdkasar längs farleden från havsbandet till Birka. Mälaren var då en havsvik.

Motion vid Mälärhöjdsbadet



Ännu ett fint friluftsbad finns här, Sättrastrandsbadet. På sommaren finns det utrymme för många aktiviteter på de stora gräsytorerna.

Skärholmens gård var nästa byggnad att beundra. Den har en förhistoria som torp under Vårberg sedan 1600-talet. Den nuvarande byggnaden är från senare delen av 1700-talet då den liksom flera av byggnaderna utefter Mälaren var sommarnöje åt välbärgade stockholmare. 1945 övertog staden denna byggnad.



Utsikt från strandstigen

Så var det äntligen dags att plocka fram matsäcken. Lunchen intogs på den kvarvarande grunden av villa Tusculum som brann ner 1981. Kvar finns ett antal fruktträd.



Ytterligare en 1700-tals-gård ligger utefter vår vandring, Johannesdals gård från 1790. Den uppfördes av sidenvävaren Hoving. 1864 övertogs gården av ägaren till Robertsfors bruk i Västerbotten, Petersén. År 1875 öppnade han här ett hem för "fattiga flickor från bildade familjer". Hemmet lades ner 1920. På gårdens tomt finns en flygel som går under namnet Bleket ursprungligen torp och krog.

Så var vi framme i Vårbergs centrum som är en helt annan värld. Genom Vårberg gick vi till slutmålet, Skärholmens centrum.

Vi var alla överens om att vi gjort en intressant, historisk vandring.

Kerstin T