

Vandring tisdagen den 15 maj 2012



Klart för start

Säsongens sista vandring gjorde vi i Balingstaområdet. Balingsta ligger i Huddinge kommun ca 8 minuters bussresa från Huddinge station. Vi var 23 deltagare som träffades i Huddinge centrum för att med buss åka till startplatsen. Vi gick den ca 1 km långa lindallén som leder till Balingsta gård.

Ett förhistoriskt gravfält söder om gården, troligen från vikingatiden, tyder på tidiga bosättningar. På 1500-talet hette gården Ballista och bestod av tre skattehemman. Gården blev säteri på 1640-talet med ägor som sträckte sig runt hela sjön Orlången. Johan Adler Salvius var en statsman med många politiska förtroendeuppdrag. Det var han som bildade säteriet av sina gårdar Balingsta, Ågesta och Orlångsjö.



Den nuvarande byggnaden uppfördes på 1700-talet. Från 1922 drev Frälsningsarmén ålderdomshem och vilohem här. Under andra världskriget var Balingsta upptagningshem för flyktingbarn. Idag äger Huddinge kommun marken men arrenderar ut jordbruket. Huvudbyggnaden med flyglar är privatbostad.

Efter att ha passerat huvudbyggnaden kom vi till de natursköna våtmarkerna med ett rikt fågelliv. Vi gick ut på en udde i sjön Orlången där Grevinnans grav ligger. Här vilar landshövdingen Anna Charlotta af Zellén född Salenius (1777 – 1844) och maken tituläre landshövdingen Johan Lychou af Zellén, ägare av Balingsta säteri. Graven invigdes 1846 av kyrkoherde Gustav Ährling.



Över stock och sten



Graven



Våtmarkerna





Vi återvände till våtmarkerna och fåglarna för att via det i drift varande sågverket gå upp på höjden där det ligger en gammal väderkvarn, modell holländare. Den var i bruk fram till 1895.



Här uppe på berget intog vi vår matsäck. Den högtidliga diplomutdelningen till "förtjänte" vandrare följde efter maten.



En holländare är en väderkvarn där kvarnstenarna och maskineriet placeras längst ned i ett fast kvarnhus. Då kunde man ha större och tyngre maskineri och stenar, effektivare, kunde mala mer mjöl på kortare tid. Holländarna kom till Sverige på 1700-talet. (Webbmasters anm.)

Nu var det dags att vandra vidare mot den vackra Mörtsjön. Här har prins Eugen målat sin berömda tavla Våren. Vi beundrade den vackra utsikten från berget vid sjökanten.

Högtidlig diplomutdelning



Utsikt över Mörtsjön

Vi fortsatte genom urskogsliknande landskap för att nå bussen i Balingsnäs. Tur hade vi för det kom en buss efter endast 5 minuters väntan.

Stort tack till Jan som tagit initiativet till denna trevliga och intressanta vandring

Trevlig sommar önskar jag er alla

Kerstin T