

## Vandring onsdagen den 27 april 2011 av Kerstin Törnvall



Inför starten

I strålande försommarväder samlades vi, 27 st, för att vandra i ett av Nackas vackra naturreservat, Nyckelviken. Vi vandrade på slingrande skogsstigar kantade av blåsippor, vitsippor, vårlök och svalört och nådde så till den inre delen av Nyckelviken. Här växer mängder av Pestsåp. Det är en mindre allmän växt med svagt lila blommor. På strandkanten stannade vi för att njuta av utsikten. Det var en hel del viggas som simmade i viken. Vi gick vidare utefter Lilla Värtans strand och kom fram till själva Stora Nyckelviken.



Vitsippor vid stigen



Nyckelviken med viggas



Lite uppför måste man orka



Lusthuset vid Stora Nyckelviken



Huvudbyggnaden och området fick sin nuvarande karaktär när den förmögne direktören i Ostindiska kompaniet, Herman Petersen, på 1740-talet lät uppföra en ny huvudbyggnad på den gamla gården som bränts av ryssarna 1719. Han lät också bygga ett litet lusthus och anlade en trädgård. Familjen använde Nyckelviken som sommarnöje. Nyckelviken har sedan varit i flera familjers ägo fram till 1944 då Nacka kommun köpte hela Nyckelviken.

Matrast  
Vid  
gården åt vi vår  
matsäck och  
rastade en god  
stund så vi  
hann se på  
trädgården och  
byggnaderna.





Blommor i trädgården



Kulberget var nästa anhalt. Därifrån ser man bl. a Lidingö.



Så var det dags för ett besök vid Trefaldighetskällan. Den finns angiven på en karta från 1782. Firandet av Trefaldighet har gamla anor, en del drack av vattnet andra klädde av sig nakna och tog ett bad. Vi avstod helt.



Fortsättningen gick genom öppna ängar och lövskog fram till Jarlaberg där vi tog bussen till Slussen.

**En härlig dag med många upplevelser.**