

Tisdagen den 31 maj gick vi vårens sista vandring.

Efter ca en timmes bussresa från Slussen var vi framme vid Saltarö Gård på nordöstra sidan av Värmdö. 14 st infann sig. Även denna gång hade vi vädergudarna på vår sida. Det var sol och lagom varmt samt lite vind som höll undan myggen.



Vi gick Värmdöledens första etapp från startpunkten till torpet Sågen som ligger vid Bullandövägen, ca 8 km.



Genom skog och över hållmarker gick vi

Ännu finns några vårblommor kvar på skuggiga platser. Efter en stunds klättrande var det dags för vattenpaus och att lätta på klädseln. Nästa stopp är matrast. Den tog vi vid Stickelsberg som är halvvägs.



Stickelsberg kallas även Steglings- eller Sticklingsberg. Det är en gammal avrättningsplats som använts mellan 1670 och 1827. Avrättningsplatsen ligger där en gång fem ägor gränsade till varandra. "Man ville undvika spökerier hemmavid!".

Den högtidliga diplomutdelningen hade vi här. Diplom får man då man deltagit minst fem gånger. I år var det sex stycken som fick utmärkelsen och en, Kerstin Söderling, fick en pin då hon varit med på samtliga.

Efter denna välförtjänta paus fortsatte vi mot målet, torpet Sågen.





Alldeles i starten växer en jättegran.

Här gjorde vi paus och åt upp det sista av matsäcken. I diket vid väggkanten växer den rosa Ängsbräsman. Vi passerade Finntorpet som är från 1680. Det nuvarande torpet byggdes 1901 av kabinettskammarherren Oscar Holterman på Brevik, där nu Wallenberg residerar. På 1940-talet hyrdes torpet ut till bröderna Karnold som tillverkade karameller för försäljning runt om på Värmdö. Vem minns inte Karnolds eukalyptustabletter ?

Sågen är ett torp som finns nämnt i kyrkoböckerna redan 1772. Som namnet antyder låg här ett sågverk som revs när vägen byggdes på 1900-talet. Det blev då fyllnad för vägen.

Bussen mot stan var just på ingående turligt nog då turtätheten ej är den bästa.

Halva gruppen ville gå längre så vi fortsatte på etapp två. Mot sjön Viltvattnet häckar ett par Sångsvanar varje år.



Ängsbräsman



Utsikt över Viltvattnet



Vy över Gärdsträsk

Vi fortsatte nu ner mot Brevikssundet som vi följde till Strömma där det finns bättre bussförbindelser.



Framme vid Strömma

Tack till alla vandrare för en fin säsong och på återseende i höst !

Kerstin Törnvall